

BESTE LEZERS,

HIERBIJ EEN BEETJE JAARVERSLAG, EEN KLEINE
TERUGBLIK, EN VOORAL GOED NIEUWS.

2014

8 mei 1980-2015

35 jaar.

Het gaat fantastisch!



In dit verslag neem ik u mee naar 2014, een echt topjaar voor onze ooievaars met ongekende resultaten. Ook blikken we even terug in de 35 jarige geschiedenis van It Eibertshiem en verder kunt u vooral genieten van de **OOIEVAAR**.

H.Folkertsma

It Eibertshiem.

8 mei 2015.

H.Folkertsma.

WWW.OOIEVAARS.NL

Facebook Ooievaars.nl





Het gaat fantastisch!

Geweldig dat we dit boekwerkje op deze wijze kunnen beginnen, want het is toch ook echt fantastisch dat we nu, na 35 jaar It Eibertshiem, kunnen schrijven dat het fantastisch gaat. Dat het fantastisch gaat is uiteraard niet de verdienste van It Eibertshiem, maar van velen. Dit laat onverlet dat het wel fantastisch is dat wij daar als It Eibertshiem een bijdrage aan hebben kunnen en mogen leveren. En het is toch zeker fantastisch dat we vandaag de dag in alle provinciën in Nederland broedende ooievaars kunnen treffen. En het is niet minder fantastisch dat we vandaag de dag meer broedende ooievaars in Friesland treffen dan ooit te voren. Hoe anders dan toen in 1972 de laatste ooievaar broedde in Luxwoude, is de situatie nu. Op tal van plaatsen zitten er ooievaars op het nest en hoe geweldig, de meesten broedden ook nog in de boom zodat ze volledig zelfstandig de keus maken waar ze tot broedden komen. En er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen zoals deze in Noardburgum.



Ook was 2014 fantastisch voor de ooievaars in onze provincie. Rond Earnewâld werden bij 19 paren 42 jongen groot. Rond Beetsterzwaag werden bij 30 paren ook meer dan 60 jongen groot en verder zijn dan bij Spanga en Akmarijp nog een groot aantal dit naast de 10 tallen solitaire nesten, van Hemrik, tot Rottum en van Nijega tot Veenklooster. In heel Friesland zal het aantal broedparen nu zo rond de 100 liggen en voor geheel Nederland zit dit tussen de 900 en de 1000 paren. Kortom het verhaal over de ooievaar

is een succesverhaal en dat is echt (voor de laatste keer!) ***Fantastisch!***

Geschiedenis.

1)

Geschiedenis, is geweest en daarom voor sommigen niet interessant, maar toch even iets uit het verleden. Het is op 8 mei 35 jaar geleden dat It Eibertshiem werd geopend door wijlen Hielke F de Boer en C.J.A. Wijneandts. Dit omdat een aantal vogelliefhebbers van de vogelwacht Oudega, Garijp en Grou in combi met It Fryske Gea en Vogelbescherming een zogenaamd buitenstations voor ooievaars wilden in Earnewâld. Het werd het tweede in Nederland nadat er vanaf 1969 in Het Liesveld (Groot Ammers) naar Zwitsers voorbeeld met ooievaars werd gefokt om de ooievaars terug te krijgen in ons land. Via de dependances (de buitenstations) werd de verspreiding over ons land versterkt.

2)

Voor de meeste mensen is de weidevogel bij uitnemendheid nog altijd de ooievaar, de adebar, de schatjesbrenger. Intusschen is in de laatste jaren de vereering en vriendschap premies hebben gesteld op zijn schuldige ooievaar een schadelijk dier is en tegen hun redenering valt niets in te brengen. Zoover is het zelfs gekomen dat jachtheeren premies hebben gesteld op zijn schuldige hoofd, of liever op zijn lange pooten, want die moest je inleveren, als je de dubbeltjes in ontvangst wou nemen. (Jac. P. Thijsse in het Vogeljaar 1904)

3)

Vogelen, die een groot gedeelte des Jaars in onze Gewesten verblyven, en zelfs aldaar gemeener zijn dan elders in Europa, moeten zekerlyk betrokken worden tot de Dieren onzes Lands. Dus behoort hier dan de OIJEVAAR waar van de nevensgaande wel getroffene Afbeelding, zeer veel verkleind, gegeven wordt. Immers deeze Vogel komt in't Voorjaar; hy betreft zyn of bouwt een nieuw Nest, paart en legt Eijeren, die hy in de Zomer uitbroedt en hy vertrekt niet dan in de Herfst met zyn volwasfen Jongen. Dit doet Hy, wel is waar, ook in Vrankryk, Duitschland, Poolen, Pruisfen en zelfs in de Zuidelyke deelen van Sweeden; doch men merkt aan, dat hy in alle hooge Bergachtige Gewesten veel zeldzaamer voorkome, dan in de laage Moerasfige of fterk bewaterde Landsdouwten, en dus in Italie, ja zelfs in Engeland, naauwelyks gevonde worde. (Nozeman & Zepp in Nederlandsche Vogelen 1770-1829)

4)

Dravende keren allen zich af, gelijk een paard dat zich stort in de strijd. Zelfs de ooievaar aan den hemel kent zijn vaste tijden en tortelduif en zwaluw nemen de tijd van hun komst in acht, maar mijn volk kent het recht des Heren niet.

Elke reine vogel moogt gij eten maar deze zijn het waarvan gij niet eten zult, de arend, de lammergier, de zeearend, de wouw de gier, de aalscholver, de ooievaar en alle soorten reigers.

Deze zult gij verafschuwen onder de vogels, zij moge niet gegeten worden, een gruwel zijn zij, de arend, de wouw, alle soorten raven, de katuil, de steenuil, de pelikaan, de aasgier en de ooievaar. (De Bijbelboeken Jeremia, Leviticus, Deuteronomium)

Geschiedenis moge dan geweest zijn, het leert je in ieder geval wel dat elke tijd op geheel eigen wijze kijkt naar, in dit geval, de ooievaar. Soms positief, dan negatief, dan weer neutraal en zo kent de geschiedenis een geheel wisselend beeld van hoe er over de ooievaars gedacht werd, en dat dan nog los van de persoon in kwestie welke de geschiedenis vastlegt. Want zelfs vandaag de dag wordt de ooievaar op diverse manieren dan weer positief en dan weer negatief beoordeeld. En wat dit betreft is er niets nieuws onder de zon. Ook bij de start in 1969 was er heftige kritiek op het herintroductie programma rond de ooievaar. Het zei zo, en zelfs ervaren we dat nog steeds, want bijvoorbeeld bij de wintertelling worden de getallen zeer wisselend geïnterpreteerd.

Laten we het daarom deze keer bij de feiten van De Rechter houden!



In de belangstelling.

De ooievaar blijft hoe dan ook in de belangstelling staan. En er zijn vele duizenden mensen welke deze bekende vogel volgen, wereldwijd! Wij hebben voor de ooievaar maar ook vanuit natuur educatie daar ook altijd erg ons best voor gedaan, want de liefde voor vogels of de natuur in zijn algemeenheid kan zo maar ontstaan doordat je bijvoorbeeld een ooievaar ziet vliegen met een grote graspol in de snavel of doordat je voor het eerst in je leven 8 ooievaarsnesten in een hoogspanning mast ziet zitten. En wat helpen de moderne communicatie middelen ons daar geweldig bij, want om live van minuut tot minuut een ooievaar te kunnen volgen op/in zijn nest is toch wel een ervaring! En wat te denken van de gezenderde ooievaars welke je via de satelliet kunt volgen, wat een openbaring.



Ook via onze website neemt het aantal bezoekers gestaag toe. Bij de start daarvan in 2006 waren dat er 800// 2007=1200//2008=3000//2009=6500//2010=7000//2011=14000//2012=20.000//en in 2013 waren er 15.000. Even 1 jaar met technische problemen waardoor de webcam het niet deed en je ziet de aantallen dalen, maar in 2014 kwam men ruimschoots terug en haalden we 32.000 bezoekers en op die manier komen veel mensen meer te weten over de ooievaars of op z'n minst genieten veel mensen van de ooievaars en dat alleen al is voor It Eibertshiem meer dan voldoende.



Informatie.

Onze informatiestroom door de ringgegevens groeit nog steeds en door de mooie systemen zoals de nestkaarten van STORK en de meldingen (internationaal) via Griel zijn we steeds beter in staat om de ooievaars te volgen. En door het type ring wat we de laatste 4 jaar gebruiken is het aflezen van ringnummers ook steeds gemakkelijker.



Hierdoor zien we waar onze ooievaars zijn, waar ze naar toe trekken en waar ze zijn gaan nestelen.

Want wat mooi is het om een signaal uit Duitsland te krijgen dat daar 1 van onze ooievaars zit te broeden, terwijl wij bijvoorbeeld een Duitse broedvogel treffen in De Veenhoop, in Veenklooster, in Peize Noord, in Hurwenen etc, etc.

Maar ook bijzonder is om te lezen dat als onze ringer F.Jelsma, in Beetsterzwaag een ooievaar van een ring voorziet en deze wordt later afgelezen in Frankrijk en even later op het vliegveld van Bilboa in Spanje wordt afgelezen.

Zo blijft de ooievaar ons boeien, en dat zal ook de komende 35 jaar nog wel het geval zijn en we hopen natuurlijk dat u de ooievaars ook blijft volgen en blijft genieten van deze prachtige vogels!





Sommige vogels moeten moeite doen om aan voedsel te komen, bij anderen vliegt het zo de snavel in.





Mei, 2015. It Eibertshiem. Blijf ons volgen via www.ooievaars.nl en via Facebook ooievaars.nl